

# Verbinding



Contactorgaan van de  
Protestantse  
Gemeente te Gasselte

Kerstnachtdienst 24 december

Oudejaarscollecte (orgel)

Zondagmiddag activiteiten

## Kerkenraad

### Predikant

Ds. L. Roersma  
Lutkenend 2 (De Weem)  
9462 PN Gasselte

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag;  
bereikbaar onder nummer 06-11232923.

e-mail: predikant@kerk-gasselte.nl

Voorzitter: Vacature

Scriba: Vacature

## Ouderlingen

Mevr. E. Tamminga tel. 06-50613876  
Mevr. G. Ritsema gjritsema@hotmail.com

## Ouderling-kerkrentmeesters

Mevr. L. Stolker tel. 648650  
De heer B. van der Wal tel. 0592-265254

## Kerkrentmeesters

Dhr. J.H.P. Tamminga tel. 06-42221255  
e-mail: penningmeester@kerk-gasselte.nl

## Diakenen

Mevr. N.A. Tingen-van Rijn tel. 06-45234170  
Mevr. E.L. Vreugdenhil tel. 564107

## Zondagsschoolleiding

Mevr. Sjouke Wegman tel. 565442  
Mevr. Blanka Rutgers tel. 0592-262828

## Ledenadministratie

Mevr. D. Meijeringh tel. 201092  
e-mail: ledenadministratie@kerk-gasselte.nl

## Koster

Dhr. J. van het Hof  
tel. 06-26766360

## Verhuur kerkelijke gebouwen

vacant, tijdelijk bereiken via mevr. E. Tamminga,  
06-50613876, elsketamminga@ziggo.nl

## Asverstrooiing

Dhr. J. Vermeer tel. 0592-263525

## Bankrekeningnummers

Kerkrentmeesters NL 73 RABO 0321 1007 51  
Diaconie NL 71 RABO 0321 1052 49  
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje  
NL 34 RABO 0321 1530 57

## Website kerk

www.kerk-gasselte.nl



## Website Vrienden Witte Kerkje

www.vriendenvanhetwittekerkjegasselte.nl



Vrienden Witte Kerkje Gasselte





## Terug van weggeweest: Maria

Zomaar een gift, van een betrokken gemeentelid: een mooi, eenvoudig beeldje van Maria. Ze staat daar prachtig in al haar eenvoud in de raam-nis uit ± 1450. Terug van weggeweest. Van oorsprong zal er met enige zekerheid ook een Mariabeeld in de kerk hebben gestaan. Na de voltooiing van de bouw is het kerkje immers gewijd aan Maria. Vandaar dat ook de oorspronkelijke naam de 'Onze-Lieve-Vrouwekerk' is. Langzaam verdwijnt deze naam naar de achtergrond als de kerk in de 19e eeuw wit geschilderd wordt. In de volksmond komt dan de naam 'het Witte Kerkje' in zwang.

We zijn ook wat terughoudend geworden naar Maria. Dat komt niet zozeer door de Reformatie. Maria werd door de Reformatoren Luther en Calvijn niet bij het oud papier gezet. Als de moeder van Jezus was zij ook voor hen belangrijk. Alle beelden werden de kerk uitgeslagen tijdens de sociale opstand van de boeren, ontstaan door de vrije gedachten van de Reformatie. Nee, die terughoudendheid naar Maria ontstaat eerder door de groteske en vrouwonvriendelijke vormen die de Maria-devotie aannam in de laatste en voorlaatste eeuw, compleet met huilende Maria's en Maria-verschijningen. Het ademt de gedachte dat je als vrouw nederig en zedelijk moet zijn, net zoals Maria. Vrouwen moeten immers een voorbeeld aan haar nemen: haar manier van alles aanvaarden en net zo nederig zijn (aan de man...). Het heeft ons huiverig gemaakt voor het beeldmerk 'Maria'.

### Maria de maagd?

Er is nog iets heel lastigs met die persoon Maria. Want is zij nou echt een maagd? Lucas benoemt het wél zo, in het gesprek tussen Maria en de engel: *'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.'* Waarom zegt Lucas dat zo? Nou, Maria moet wel een maagd zijn, want laat je zien dat het kind van goddelijke oorsprong is. Wat wij alleen niet beseffen, is dat de manier van vertellen van Lucas, heel erg lijkt op het geboorteverhaal van de Romeinse keizer, met een vergelijkbare goddelijke oorsprong. Dat brengt een heel andere spanning in het verhaal! Wij snappen die manier van vertellen niet. Als wij in onze tijd een verhaal vertellen, dan moet daar wel een vorm van waarheid inzitten. Dus is –naar ons idee– Maria in het verhaal van

Lucas ook daadwerkelijk een maagd!

### Zoektocht naar Maria

Wat zijn we dan ver afgedwaald van de sterke vrouw die Maria van oorsprong moet zijn. Als we alle dogma's en versieringen afpellen, zien we niet een vrouw die door dogma's monddood is gemaakt, maar juist een vastberaden vrouw die voor God volop meedoet! Zoekend naar wie de 'echte' Maria is, zien we allereerst een gewone Joodse vrouw. Een kind van haar tijd, waarin oorlog en geweld (net als nu) aan de orde van de dag zijn. Die hoop heeft op de God die redding zal brengen. Opstandig is het lied dat zij zingt, waarin alle rollen in de wereld wordt omgedraaid: *koningen pakt hij hun macht af, maar gewone mensen maakt hij belangrijk. Arme mensen geeft hij veel, maar rijke mensen krijgen niets.* Maria is de vrouw die de wereld om haar heen niet als zoete koek slikt. Een vrouw met revolutionaire denkbeelden, die staat voor wat zij gelooft. Met een rijk innerlijk leven, want alles wat er gezegd wordt en gebeurt, overweegt zij in haar hart.

Zo staat ze daar nu, een eenvoudig figuurtje in een eeuwenoude raam-nis van de kerk. Maria, als de verbeelding van hoe je als mens bezig kunt zijn met God: *de Heer wil ik dienen*, hoop blijven koesteren, zingend tegen alles wat krom is in. En alles verinnerlijken en blijven overwegen in je hart. Zo kun je kerst vieren, midden in een wereld die brandt.



## Van de kerkenraad

De dagen worden weer korter en wij leven langzaam weer toe naar de feestdagen.

Wanneer je het dagelijks nieuws tot je door laat dringen denk je soms dat er in deze wereld helaas weinig reden voor feest is.

We kunnen terugkijken op mooie momenten zoals bijvoorbeeld de gesprekken op de woensdagmiddagen in de zomervakantie, met alle gasten die langskwamen.

De open monumenten dag met live muziek van popkoor Session en de Gasselter Blaaskapel, de vrijwilligers BBQ; gezamenlijk genieten van een BBQ met al die mensen die zich zichtbaar en onzichtbaar inzetten voor het werk van de kerk. Wat een prachtmoment!

Wat een mooie startzondag hebben we gehad, die goed bezocht werd en waarbij de kinderen van de zondagschool betrokken waren. Ook zijn er diverse gespreksgroepen van start gegaan.

In het boekje "Vorming en toerusting", (bij kerkleden bezorgd), en voor geïnteresseerden ligt het beschikbaar in de kerk, is voor jong en oud iets te vinden.

Onze dankdagmaaltijd van 1 november was ook weer zeer geslaagd, er is heerlijk gegeten van de met zorg gekookte gerechten, het was een gezellige avond met goede gesprekken en goed gezelschap.

De voorbereiding voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar is begonnen. Een dienst waarin we de overledenen van afgelopen jaar herdenken, verder zijn de vrijwilligers bezig om weer een mooie kerstboom te regelen om half december in de kerk te plaatsen.

Ook in december zijn er weer allerlei activiteiten zoals het jaarlijkse concert van Tonegido, het kinderkerstfeest van de zondagschool en de kerstdiensten. Kijkt u achterin de Verbinding voor de specifieke tijdstippen van aanvang, of op onze website.

Er is dus alle reden om je langzaam voor te bereiden op de feestdagen, in alle dankbaarheid.

Namens de kerkenraad,  
Adnes Tingen en Elske Tamminga



### Kerstconcert Gem. Zangver. Tonegido

Op zondag 17 dec. geeft de Gemengde Zangvereniging Tonegido weer haar kerstconcert in het mooie Witte Kerkje van Gasselte.

We hebben een gevarieerd repertoire ingestudeerd o.l.v. Margreet Puite.

Naast de traditionele kerstliederen met samenzang zingen we o.a. een kerstlied van Johannes Brahms in het Drents, een American Folksong, Hallelujah van Leonard Cohen en een Gospel song

Het concert begint om 14.30 uur. De kerk is open om 14.00.

De toegang is vrij, maar u mag het koor bedanken met een vrijwillige bijdrage.

Informatie over Tonegido kunt u vinden op:

[www.zangvereniging-tonegido.nl](http://www.zangvereniging-tonegido.nl)





## Van de zondagsschool

Na de zomervakantie is de zondagsschool op 10 september weer begonnen, gelijk met de startzondag in de kerk. Zoals elk jaar gaan we met de kinderen na de preek de kerk in. Het thema voor deze dienst ging over Geloof, Hoop en Liefde. De kinderen hebben een mooie slinger met deze drie tekens en ballonnen gemaakt.

De afgelopen weken hebben we verhalen verteld uit het Evangelie van Matteüs. We horen hoe Jezus bijzondere dingen zegt en doet. Maar we ontdekken ook, dat de weerstand tegen zijn optreden groeit. Ook zijn we druk bezig geweest met de Actie Schoendoos. De kinderen versieren de schoendozen en de leiding zorgt voor de nodige toilet- en schoolartikelen. De kinderen zelf mogen dan nog een speeltje en/of knuffeltje van zichzelf meegeven. De dozen gaan dit jaar naar kinderen in de meest kwetsbare situaties in Afrika, Oost-Europa en vluch-

telingenkampen langs de grenzen van Europa, waaronder dit jaar ook weer aandacht voor Oekraïne. Het Kerstfeest van de zondagsschool wordt dit jaar gehouden op zondag 24 december van 16.00-17.00 uur in het Witte Kerkje. Noteer de datum alvast in uw agenda, want iedereen is van harte welkom om dit feest samen met ons te vieren!

Zondag 7 januari willen we het nieuwe jaar beginnen met onze jaarlijkse Nieuwjaarsinstuif. Ook dit jaar zijn de ouders en broers/zussen van harte welkom. We gaan dan gezellig spelletjes spelen en kniepertjes en nieuwjaarsrollen eten. En natuurlijk zijn we erg benieuwd wie er dit jaar de hoogste punten bij het sjoelen scoort.

**DE KINDEREN EN LEIDSTERS VAN DE ZONDAGS-SCHOOL WENSEN IEDEREEN HELE FIJNE KERST-DAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2024 TOE!!!**



## Nieuwe website Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Gasselte

Per 1 november is de verouderde website van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje vervangen door een nieuwe website met een nieuw internetadres. De "oude" website werkte onder een verouderd programma, waardoor er geen foto's en bestanden meer konden worden geplaatst en ontbrak het beveiligingscertificaat. Dat is opgelost door een nieuwe website te maken in WordPress en onder te brengen bij een andere "webhost". De nieuwe website is inmiddels "in de lucht" en te bereiken via <https://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl/>. Een website is nooit af, de komende tijd wordt er verder aan gewerkt. Webmaster is Jan van het Hof, kosten bij de kerk en bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Gasselte.

### VRIENDEN VAN HET WITTE KERKJE GASSELTE

Welkom Stichting Vrienden Witte Kerkje ANBI-status Documenten Agenda Verhuur Foto's Contact

## Wist u dit al?

Afgelopen jaar werd er een "lintje" aangevraagd voor dhr. Gerrit Berkhoff. Helaas is dat niet gelukt maar.....is er aan dhr. Berkhoff een mooie zilveren PKN penning uitgereikt voor al het werk dat hij voor de kerk heeft gedaan. De penning werd tijdens een gezellig familiefeest uitgereikt na een speech van ds. Loes Roersma door mevr. Gerja Ritsema.



## Bloemengroet

De bloemen gingen afgelopen maanden naar de volgende personen:

- 6-8 Dhr. Henk Meijering, Markepad
- 13-8 Mevr. Johanna Haddering, Hoefslag
- 20-8 Mevr. Geertje Haddering, Maandhoes
- 3-9 Dhr. Aaldert Martens en Mevr. Pia Martens, Achter de Brinken
- 10-9 Fam. Dokter, J. Cuperuslaan
- 17-9 Dhr. Sanders, Stuifzandlaan
- 24-9 Mevr. van Boven, Hoogte der Heide
- 1-10 Mevr. v.d. Velde, Hoogte der Heide
- 8-10 Dhr. en Mevr. Tarlan, Torenlaan Borger
- 15-10 Dhr. Gerard Nijenhuis en Dhr. Jan Gilhuis, Dorpsstraat Bronneger
- 22-10 Mevr. Aaltje Stobbelaar, Johan Cuperuslaan
- 29-10 Dhr. Yde Raap, Henricuslaan

# Van de Kerkrentmeesters

## Twee soorten vrienden.

Regelmatig krijgen de kerkrentmeesters te maken met vragen van leden van de Protestantse Gemeente Gasselte die als vriend zijn ingeschreven. Vaak is er verwarring over.

In het kort: de Protestantse kerkgemeenschap Gasselte heeft vrienden en de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje eveneens. De laatste heeft haar naam er zelfs aan te danken. Twee soorten vrienden! Hoe is het zo ver kunnen komen?

## Vrienden van de kerkgemeenschap

De Protestantse kerk in Gasselte kent een aantal leden. Nadat het SOW proces was afgerond werd landelijk geprobeerd eenheid te krijgen in de benamingen. Vanaf 2018 kennen we daarom belijdende leden, doopleden, gastleden en vrienden. Een hele mond vol maar altijd beter dan voor die tijd toe we ook nog geboorteleden en blijkevers hadden.

Over de eerste 2 groepen bestaat geen misverstand. Wat gastleden betreft, dat zijn mensen die lid zijn van een andere kerk maar door bijvoorbeeld huwelijk betrokken willen worden bij onze kerk.

Bij vrienden is het moeilijker een korte omschrijving te geven. Om het een beetje leesbaar te houden het volgende. Voor 2018 hadden we geboorteleden, dat waren kinderen van doopleden. Deze groep geboorteleden kreeg daarna een andere naam. Dat gebeurde niet automatisch. In Gasselte is aan betrokkenen (de geboorteleden) gevraagd of men wilde worden ingeschreven als vriend of dat men wilde worden uitgeschreven. Daarnaast is er een groep mensen die om uiteenlopende redenen bij onze kerk willen horen en vriend zijn geworden.

De Protestantse Gemeente Gasselte kent ondertussen een groot aantal vrienden. Deze vrienden hebben in de gemeente stemrecht maar kunnen niet verkozen worden in een ambt.

## Vrienden van het Witte Kerkje

In Gasselte is de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. Voor de leden van deze stichting staat het behoud van monumentale gebouwen als het Witte Kerkje en de pastorie voorop. Ondanks het feit dat er subsidie door de overheid wordt verstrekt is de plaatselijke kerk niet in staat deze last te dragen. Dankzij de financiële bijdragen van de Stichting kan het Witte Kerkje in goede staat blijven. De leden van de Stichting worden vrienden genoemd.

Zo zijn er dus 2 soorten vrienden. Teveel vrienden? Helemaal niet, maar wel lastig. Is er wat aan te doen? Nee, want de eerste groep heeft haar naam te danken aan de landelijke kerk. En de tweede groep? Nou dat zijn gewoon vrienden.

## Geen klokgelui

Op maandag 6 november is de ophangconstructie van de luidklok verwijderd. Na jarenlange dienst vertoonden de ijzeren beugels verschijnselen van moeheid.

Ze worden vervangen. Omdat deze reparatie werk van specialisten is, dus tijd vergt, zal de klok enkele weken niet te horen zijn.



- At Christmas we remember those who never made it home -

Net als vorig jaar zullen we ook nu op kerstavond een lichtje ontsteken bij het oorlogsmonumentje van Fernand Beque.

Om 19.30 verzamelen we bij het monumentje waar ds. Loes Roersma een korte toespraak zal houden. Eric Seggers zal een muziekstuk ten gehore brengen op zijn saxofoon. De oudste kinderen van obs de Dobbe zullen ook hun medewerking verlenen. Wilt u ook een lichtje plaatsen, doe dit gerust.

Vriendelijke groet,  
Stichting Gasselte '40-'45



Maak uw wandeling naar kerk, werk, bos of hei met goed verzorgde voeten door

## Medisch Pedicure Praktijk Pes Cura

Jannie E.G. Oortwijn-Timmer  
medisch pedicure

MEDISCH  
PEDICURE

Gediplomeerd lid:



Achter de Brinken 4A

9462 RH Gasselte

0599-637 847 / 06-31 53 31 22

E-mail: [mpppscure@hotmail.com](mailto:mpppscure@hotmail.com)





# Oudejaarscollecte stichting Vrienden van het Witte Kerkje bestemd voor het orgel

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje wil de opbrengst van de komende oudejaarscollecte bestemmen voor een verbetering aan het orgel in het Witte Kerkje. Al jarenlang zijn er problemen met één van de registers, de trompet. Inmiddels is duidelijk dat deze problemen niet opgelost kunnen worden. Als de trompet vervangen wordt door een hobo kan het orgel werkelijk tot zijn recht komen.

Het orgel in ons Witte Kerkje is een historisch orgel. Het werd in 1839 gebouwd door orgelbouwer Scheuer en was bestemd voor de kerk in het Friese Woudsend. Oorspronkelijk was het een orgel met twee klavieren. Zo'n honderd jaar later werd een deel van het orgel, het hoofdwerk, verkocht aan de kerk van Kollummerpomp. In 1978 kwam dit deel van het orgel terecht in de opslag van orgelbouwer Bakker en Timmenga.

Rond 1980 bleek dat het oude orgel in de kerk te Gasselte niet meer te redden was. In de daarop volgende jaren werden initiatieven ontplooid om te komen tot de aanschaf van een ander orgel. In 1995 was het zover en werd een deel van het orgel uit Kollummerpomp ingebouwd in de bestaande orgelkas in Gasselte. Enkele jaren later werd een nieuwe orgelkas in Scheuer-stijl gebouwd en werden de ontbrekende stemmen toegevoegd.

Na de aanvankelijke blijdschap om dit mooie orgel bleek al snel dat de trompet zich niet wilde voegen in de klankkleur van het orgel. Orgelbouwer Bakker en Timmenga heeft vele pogingen gedaan om de trompet aan te passen maar het resultaat bleef beneden de maat. Als de trompet vlak voor gebruik gestemd wordt gaat het even goed, maar al snel daarna blijkt de trompet weer ontstemd te zijn. Voor de organisten is dit een bron van ergernis.

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje wil graag de uitdaging aan gaan om het orgel te herstellen naar een historische status. Voor het gebruik tijdens de wekelijkse kerkdiensten zijn de mogelijkheden van het orgel in principe toereikend. Voor het geven van

een orgelconcert is het orgel niet geschikt. Stichting Vrienden van het Witte Kerkje wil ons kerkje graag opnieuw op de kaart zetten, door middel van het organiseren van een veelkleurig aanbod aan culturele activiteiten op de zondagmiddag. Hoe mooi zou het zijn als orgelconcerten deel kunnen uitmaken van dit aanbod?

Wij weten hoe de monumenten van ons dorp Gasselte u ter harte gaan. Mogen wij rekenen op uw gift voor ons monumentale orgel?

Hebt u de envelop van de oudejaarscollectie niet of niet meer? U kunt u gift overmaken naar stichting Vrienden van het Witte Kerkje, bankrekening NL34 RABO 0321 1530 57. Het betreft een stichting met ANBI status. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.



Op de foto staat een deel van het interieur van het orgel met de trompet



Goede Kerstdagen  
en  
een Gelukkig 2024  
vanuit  
het Vrouwencentrum  
in Papua!



## Op de boekentafel

“Het was een ijsskoude decemberavond in de heuvels rond Bethlehem. Alle herders lagen dicht bij het vuur: Gili, haar broers Abir en Barak, haar vader en natuurlijk opa Dabi. Iedereen sliep, alleen Gili niet.”

Zo begint het boek ‘Ze hadden hun schapjes geteld’ van Benny Lindelauf, geïllustreerd door Marieke Nellissen. Vorig jaar las ik het voor aan een kerstdis met louter volwassenen en iedereen was misstillet tot het uit was.

Gili laat per ongeluk haar lievelingsschaap ontsnappen en gaat het dan zoeken, in het pikgedonker. Ze

kan maar beter niet verdwalen of in een ravijn vallen. En aan gevaarlijke wolven denkt ze liever helemaal niet. Maar het punt met verdwalen is dat je het pas doorhebt als het al is gebeurd...

Wat knap om zo’n prachtig sprookje te kunnen schrijven dacht ik toen ik het las. Het is een echt kerstverhaal en toch origineel. De sfeervolle, lieve illustraties werden zeer terecht bekroond met een zilveren penseel.

Ik heb nu al zin om het weer voor te lezen.

## Zondagmiddagactiviteiten in Het Witte Kerkje voortvarend gestart

*Annie Martens blikt terug op poëzie, proza en verhalen in Het Witte Kerkje van zondag 15 oktober*

Spannend zo'n nieuwe start met een nieuwe commissie voor het organiseren van een gevarieerd aanbod van zondagmiddag activiteiten in het Witte Kerkje. De artiesten Ton en Kasper Peters, Jan Germs, juf Ulka en groep 7/8 van o.b.s. de Dobbe en het in grote getale opgekomen publiek maakten samen die zondag op 15 oktober - de aftrap van het eerste culturele seizoen in het Witte Kerkje - tot een onvergetelijke middag.

Mijn aandacht gaat ook uit naar de mensen achter de schermen. Dank, dank, dank aan alle mensen die deze onvergetelijke middag mogelijk hebben gemaakt. En dat zijn Loes Roersma, Jan van het Hof, Liesbeth Stolker en Marijke van

Es die enthousiast achter mij stonden om deze middag met poëzie en verhalen te organiseren. En natuurlijk de helpers bij de inrichting en de catering.

Ton Peters ging in sonnetvorm het gesprek aan met zijn kat. Kasper Peters maakte ons attent op de puddingdag. Op zo'n dag voel je je tot niets in staat, laat je de schouders hangen en je gelooft het wel. Herkenbaar toch?

Het saxofoonkwartet swingde, schwong, schwung de pan uit. Erik Seggers, Hilde Steenberg, Reinder Pepping en Lars Nieborg waren een welkome adempauze tussen de woordenstromen door.

Jan Germs, de anfieteraar van het Drents, vertelde een hilarisch verhaal over de versiering van karren voor Oostermoer.

En dan nog de gedichten van groep 7/8. Ontroerend, grappig, herkenbaar en wat fijn dat deze kinderen durven te schrijven! Ode aan juf Ulka. De "kunstwerken" bleven nog een week in de kerk hangen en ds. Loes Roersma kon er voor de kerkdienst van zondag 22 oktober over poëzie in de bijbel inspiratie uit putten.



**OUDEJAARSCOLLECTE BESTEMD VOOR ORGEL**

## Geboren



Op 29 juli werd Luna geboren, dochter van de familie Vos aan

Luna is het zusje van Aygun.

Op 21 september werden Derkjan, Kim en Demi Pepping, verblijd met de geboorte van hun zoon Noud Harmen.

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie baby!

## Jubilea



Familie Kuik-Huiting, *Gerard Nijhuis*,  
1 Gasselte, zijn op 20 december 2023,  
55 jaar getrouwd.

De heer en mevrouw A, van der Wal,  
1 Gieten zijn op 23 december 2023,  
60 jaar getrouwd.

## MAALTIJDVOORZIENING GASSELTE



Tafeltje Dekje - sinds 1988 een begrip!

## Maaltijden op maat, met bezorging aan huis

**Bezorgingsgebied:** Gasselte, Kostvliet,  
Gasselternijveen, Gasselternijveenschmond,  
Gieten en Gieterveen.

**Meer informatie:** Marjan van der Duin,  
0599-512753 / 06-40710965  
info@maaltijdvoorzieninggasselte.nl

[www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl](http://www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl)



## Overleden



Hoewel we wisten dat hij een mens van de dag was, is het toch ineens zover: **Gerard Nijhuis** is er niet meer. Hij overleed maandagochtend 23 oktober in de leeftijd van 91 jaar. In de rouwkaart hebben Jan en de kinderen in trefwoorden proberen te schetsen wie Gerard was:

*Beminnen, vrij zijn, het leven vieren  
Hartstochtelijk, zoeker, taalvaardig  
Mateloos liefhebber van de schone kunsten  
Altijd in beweging*

In het Witte Kerkje namen we afscheid van Gerard als gelovig mens, met gedeelten uit het Marcus-evangelie in het Drents, de vertaling die Gerard zelf gemaakt had. Egbert Meijers liet al lezend de teksten spreken. Ook hier kunnen we slechts met kernwoorden treffen wie hij is: een mensenvisser, een vragensteller, door imperfectie heen kijkend, zien met liefdevolle ogen, gastvrij, delen, verbinden, warmte. Het is niet vreemd, dat we het beeld van Gerard met woorden proberen te zoeken. Als vanzelfsprekend, omdat Gerard zelf ook altijd met taal bezig was: *Dat ik besta, komt door de taal* is niet voor niets de titel van de biografie die ooit over hem verscheen. In de dorpskerk in Gieten volgde het afscheid van Gerard als dichter en schrijver. Hij richtte samen met anderen de Drentse Schrieverskring op en liet de kring later een doorstart maken. Ook won hij in 1987 de Culturele Prijs van Drenthe. Ontroerend was het moment dat zijn allerlaatste gedicht werd voorgedragen. Hij schreef het nog aan het begin van de zomer, zittend in zijn hoekje aan het raam. Nu schieten woorden tekort om te zeggen wat we in Gerard zullen missen en ook waar hij nu zal zijn. In het absurdistische verhaal in Marcus 12 zegt Jezus: *want as ze oet de doden opstaot, trouwt er gien man en trouwt er gien vrouw meer, mor ze bint as engels in de hemels... Hy is gien God van doden mor van levenden.*

Hoe dan ook, Jan en alle kinderen moeten verder met een groot verlies. Dat de levendige herinnering aan hem, hen altijd mag blijven inspireren in alles wat zij doen.

## Koffie ochtend

Om de twee weken zijn er op de woensdag koffieochtenden in de Leerkamer van het Witte Kerkje. De Leerkamer



staat op het terrein van de kerk en is tegen de pastorie aangebouwd.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en iedereen is welkom om een lekker kopje koffie of thee te drinken. Je mag de hele ochtend er gezellig bijpraten, maar ook als je een kwartiertje langskomt is dat helemaal goed!

De komende koffieochtenden zijn op 13 december, 27 december, 10 januari en 24 januari en 7 februari. De koffie staat klaar van 10.00 tot 11.30.

Wees welkom!



15 December 2023

# herdertjestocht

18:15 Verzamelen schaapskooi  
 18:30 Opening en kerstverhaal  
 Start wandeling  
 Terugkomst achter de school  
 waar muziek, warme choco ons opwacht.  
 {glühwein €1}

**NEEM EEN LAMPJE MEE**

Alleen kinderen mogen in de schaapskooi.  
 Voor de mindervaliden {buggy/rollator} is er een  
 aparte route over het brede pad.  
 {ingang achter de brinken}

Een samenwerking van Het witte kerkje, De  
 Harmonie, de Trefkoel en Jeugdwerk de Kelder

vuur/fakkels verboden **gratis deelname**




# Kopij

voor Verbinding van  
 februari / maart 2024 ontvangen  
 we graag voor 1 januari  
 per e-mail: [ivdbovenkamp@hotmail.com](mailto:ivdbovenkamp@hotmail.com)

## Disclaimer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de Privacywet, moet onder meer de privacy van iedereen (beter) beschermen. Het was en is altijd een vaste gewoonte om in iedere Verbinding ook de adressen te vermelden van mensen die bijvoorbeeld een bloemetje verdienen of er al één hebben ontvangen. Voor veel mensen is dat vaak een extra reden om er ook persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het kader van 'omzien naar elkaar'.

Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie, dat dit erg op prijs wordt gesteld. Wanneer u uw adresgegevens niet vermeld wilt zien, laat dit dan even weten via het redactie-adres:

[ivdbovenkamp@hotmail.com](mailto:ivdbovenkamp@hotmail.com)

De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden kopij aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Er kan hierover niet worden gecorrespondeerd.

## De eindredactie

# Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

3 december	ds. Loes Roersma		<i>Uitgangscollecten</i>
10 december	ds. A.P. Oosting		Kinderen in de knel (Myanmar)
17 december	ds. L. van Ketel		Onderhoud kerk en pastorie
24 december	ds. Loes Roersma	Kerstnachtdienst.	Zondagschool
	<b>Aanvang 22.00 uur</b>		Project. Sterke vrouwen in de kerk Papua in Indonesië

25 december	ds. Loes Roersma	1 <sup>ste</sup> Kerstdag	Kinderen in de knel
31 december	ds. R. J. ten Have	Oudejaarsdienst	Gemeentewerk

## 2024

7 januari	ds. Loes Roersma	Nieuwjaarsdienst	Hospice Assen
14 januari	ds. F.S. Karelse		Onderhoud kerk en pastorie
21 januari	ds. Loes Roersma	Heilig Avondmaal	PKN oecumene
28 januari	dhr. G. ter Beek		Catechese en educatie

Het Witte Kerkje heeft 5 gediplomeerde bedrijfshulpverleners.

Bij kerkdiensten en andere activiteiten die door of namens de kerkenraad worden georganiseerd is een BHV-er aanwezig.



## Collecten

Datum	rondgang	rondgang	schaal	
	diaconie	K.R.M.		bestemming schaalcollecte
6 augustus	23.47	26.95	62.35	Stichting Dorcas
13 augustus	38.35	36.00	57.05	Kerkmuziek, cantorij
20 augustus	45.70	32.15	125.00	Stichting Hulphond
27 augustus	36.65	33.95	89.00	Voedselbank Gieten
3 september	55.00	48.00	81.10	Onderhoud Historische Kerkhof
10 september	65.00	55.60	132.60	Kerk in Actie, Jeugdwerk
17 september	51.30	41.50	191.00	Hulpactie Marokko en Syrië
24 september	53.50	43.25	110.50	Zending Syrië (K.I.A.)
1 oktober	47.05	36.70	69.50	Kerk en Israël
8 oktober	27.60	28.20	62.20	Missionair-werk Pioniersplek
15 oktober	47.80	38.10	52.00	Gemeentewerk
22 oktober	37.17	26.30	112.70	Voedselbank Gieten
29 oktober	34.20	45.20	81.90	Onderhoud Kerk en Pastorie

Ook in deze periode mochten we weer diverse giften ontvangen voor verschillende doeleinden. We zijn u daar zeer erkentelijk voor.



## Contactpersonen Protestantse Gemeente Gasselte

Wijk	Contactpersoon	Telefoon
Dorpsstraat	<i>Vacature</i>	
De Brinken, J. Hugelaan, Grotenend, Esweg, Stationsstraat, Looweg	<b>Mevr. L. Wilkens</b>	564206
Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg, Kepselweg	<i>Vacature</i>	
Kostvliet, Achterweg, Verlengde Grensweg	<b>Mevr. M. Barhorst</b>	564279
Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat (Bronnegerveen)	<b>Mevr. M. Zwaan</b>	565030
De Hoefslag	<b>De heer J. Tolsma</b>	852390
De Hoefslag 1 t/m 49 (appartementen)	<b>Mevr. J. Hadderingh</b>	564896
Hoogte der Heide	<b>Mevr. J. Hadderingh</b>	564896
Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan	<b>Mevr. M. de Wolde</b>	06-15101388
De Heugte, Thebincklaan, B. Fabritiuslaan, Catharinalaan	<b>Mevr. T. Berkhout</b>	06-52076107
E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan	<i>Vacature</i>	
Henricuslaan, W. Bronningerlaan, J. Cuperuslaan	<b>De heer J. Tolsma</b>	852390
Schulte Alinghlaan	<b>Mevr. M. Pieters-van het Hof</b>	06-23729979
Olde Hof, Stuijzandlaan, Markepad, Markeweg, Molenstraat	<i>Vacature</i>	
Kerkstraat	<b>Mevr. F. Roosien</b>	06-14645492
Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg,	<i>Vacature</i>	
Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg	<b>Mevr. E. Tamminga</b>	06-50613876
Gasselternijveen, Gasselterboerveen, Gasselterboerveenschemond, Gasselternijveenschemond	<b>Mevr. H. Speelman</b>	0599-512523
Gieten	<b>Mevr. I. van den Bovenkamp</b>	06-10120067
Drouwen, Borger en overig buitengebied	<b>Mevr. M.J. Berkhoff</b>	564723

Verbinding is een uitgave van  
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

**Nummer**  
**december 2023 - januari 2024**

**Redactie**  
**Verbinding**

**Ingeborg van den Bovenkamp**  
(eindredactie)  
Tel. 06-10120067  
e-mail: [ivdbovenkamp@hotmail.com](mailto:ivdbovenkamp@hotmail.com)

**Lies Vreugdenhil**  
Tel. 564107  
e-mail: [e.l.vreugdenhil@planet.nl](mailto:e.l.vreugdenhil@planet.nl)

**Elske Tamminga**  
Tel. 06-50613876  
e-mail: [elsketamminga@ziggo.nl](mailto:elsketamminga@ziggo.nl)

**Het volgende nummer**  
**van Verbinding**  
**verschijnt**  
**januari 2024**

Kopij mailen naar  
[ivdbovenkamp@hotmail.com](mailto:ivdbovenkamp@hotmail.com)

Vormgeving en druk:



**Grafisch Goed**  
Dorpsstraat 14  
9462 PL Gasselte  
[info@grafischgoedgasselte.nl](mailto:info@grafischgoedgasselte.nl)  
[www.grafischgoedgasselte.nl](http://www.grafischgoedgasselte.nl)



Gedrukt op papier  
afkomstig uit productiebossen.  
Hierdoor gaan geen oerbossen verloren.